

Oudste van Nederland was bijna zestig jaar weduwe

Cornelia Boonstra uit Arnhem was op de dag van haar overlijden de oudste inwoner van Nederland.

Piet Venhuizen
Arnhem

Cornelia Boonstra viel in de laatste maanden van haar leven een curieus soort roemten deel. Van 2 september tot 15 mei was zij de oudste inwoner van Nederland. Op de dag van haar overlijden was de Arnhemse 110 jaar en 221 dagen oud.

Kneelie, zoals zij werd genoemd, heeft zelf van die faam niets meer meegekregen. Ze was de laatste vijf jaar van haar leven dementerend. Bovendien was ze hardhorend en slechtziend. Ze woonde in Arnhem in verpleeghuis Vreedenhoff, waar de gang waaraan zij woonde op haar 105de verjaardag werd omgedoopt tot Boonstrallee. Ze was toen al de oudste van Arnhem.

Maar Kneelie is lang geleden ook jong geweest. Ze werd in 1910 in het Betuwse Herwijnen geboren als een van de tien kinderen van een bakker. Ze doorliep alleen de lagere school en ging vervolgens moeder helpen in de bakkerswinkel. In de kerk in Rhenen ontmoette ze de Fries Henk Boon-

Verleden leven

Cornelia Boonstra
1910-2021

stra, die in de Utrechtse plaats begonnen was aan zijn carrière als apotheker. Ze verloofden zich in 1939 en trouwden op 25 januari 1940.

Op de Arnhemse Ernst Casimirlaan, nu een deel van de Velperweg, begon Henk zijn eigen Casimirapotheek. Hij werkte in de zaak beneden, zij deed boven het huishouden. Samen kregen ze in elf jaar tijd zes kinderen. Na de evacuatie van Arnhem verbleven ze eerst in Velp, later in

Soest. Bij terugkeer bleek hun huis leeggeroofd, maar die schade zijn ze te boven gekomen.

De Boonstra's waren gereformeerd. In een café zou je ze nooit aantreffen en op zondag werkten ze niet en lieten ze niet voor zich werken. Henk was naast zijn werk actief voor de kerk. Kneelie vond in het zingen in koren haar belangrijkste activiteit buitenshuis. Ook voor het koningshuis liep ze warm. Ze voelde zich verwant met haar leeftijdgenoot Juliana en haar gezin. Overigens was ze geen vrouw die met haar gevoelens te koop liep. In de omgang was ze eerder afstandelijk, wat voor de kinderen niet altijd gemakkelijk was.

De grootste cesuur in het leven van moeder en de kinderen was de dood van Henk in 1963. Hij had kanker en daar bleek na ontdekking niets meer aan te doen. Kneelie moest de zaak verkopen en maakte een zware periode mee. Ze verhuisde naar de Vosmaerstraat op de Paasberg, waar ze na het vertrek van haar kinderen nog tientallen jaren alleen woonde. Tot een jaar of tien geleden, toen haar gezondheid achteruit begon te gaan.



Ook voor het koningshuis liep ze warm. Ze voelde zich verwant met haar leeftijdgenoot Juliana en haar gezin